

HELDEN

Uitgave 3

Er wordt veel gezegd en geschreven deze dagen over de helden in de zorg. Deze bijzondere en gerespecteerde beroepsgroep, die altijd klaar staat om ons op te vangen in geval van problemen, verdient primair respect en solidariteit waar mogelijk. Dat is ook de reden dat 'Operatie Leeuwenhart' recent gelanceerd werd en niet in april. In geval van een crisis als deze, is een gezonde basishouding om in de eerste plaats te luisteren naar de overheid en solidariteit na te streven. Met alle informatie die echter steeds meer naar boven komt en het aanzwellen van het goed gefundeerde verzet in de samenleving, wordt het nu echter tijd om de term 'helden' in deze crisis opnieuw te evalueren en definiëren.

Een kennis vertelde niet al te lang geleden het droevige verhaal, dat een medisch professional, betrokken bij de zorg voor zijn oude vader, die duidelijk tobde met zijn gezondheid, de term 'kwaliteit van leven' op tafel bracht. Er werd min of meer druk uitgeoefend om het leven niet te veel te rekken, terwijl deze oude man nog helder van geest was. Aangezien niet iedereen bereid is om de waarde van mensen te evalueren op basis van hun resterende economische relevantie, leidde dit ook bij deze kennis tot zichtbare verbolgenheid. Hoewel een ieder vrij is om, met alle medische mogelijkheden die er zijn, te kiezen hoe ver deze mogelijkheden te benutten, wordt het buitengewoon gevaarlijk als de ene mens in dit opzicht druk gaat uitoefenen op een ander mens.

Met de opkomst van de term 'kwaliteit van leven', is eigenlijk het idee gecreëerd dat we behoudend moeten zijn als het gaat om verregaande zorg voor de zeer ouden onder ons. Los van de morele aspecten hiervan, doet dit vooral de vraag rijzen hoe het dan toch in vredesnaam mogelijk is, dat in deze crisis, ons land ernstig wordt lamgelegd om te voorkomen dat mensen die grotendeels al de gezegende leeftijd van tachtig jaar hebben bereikt, de consequenties van hun verzwakte afweer ondergaan. Elk mens is waardevol, verdient respect en autonomie als het gaat om zijn eigen keuzes, ook als het gaat om het al dan niet dóórgaan met een medische behandeling. De tendens is nu echter accuut volledig omgekeerd en dat zou vele alarmbellen moeten doen afgaan.

Voor wie het wil zien, wordt gauw duidelijk dat ook in de medische en wetenschappelijke wereld, velen de druk van hun geweten niet meer kunnen weerstaan en zich terugtrekken uit hun professie of anderszins in opstand komen. Hoewel de geschiedenis leert, zeker in de eerste fases van verzet, dat de meerderheid mee blijft gaan met de stroom, moeten we deze verzetsbeweging niet onderschatten. De mensen die zich stil hielden, of uiteindelijk zeiden dat ze het niet wisten, haalden nooit als helden de geschiedenisboeken. De geschiedenis leert ons dat de helden degenen zijn die hoon, tegenstand, eenzaamheid, lijden en zelfs een pijnlijke dood riskeerden voor datgene waar ze voor stonden. Dit zijn de mensen die, hoewel misschien zeer intelligent, toch de verleiding konden weerstaan om de tekenen van de tijd weg te rationaliseren. Deze mensen hadden het hart van een leeuw. Niet bereid om zich te laten knechten, gebruikten ze de middelen die ze hadden, om weerstand te bieden en te strijden tegen onderdrukking.

Het getuigenis van diegenen die offers brengen, omdat de weg waarop ze wandelden niet meer gerechtvaardigd werd door hun geweten, klinkt altijd luider, ook nu. Omdat dit getuigenis van zelf denkende mensen, die overduidelijk vrijwillig offers brengen, zo sterk is, wordt alles gedaan om dit het zwijgen op te leggen. Door ridiculisering, censuur en goedkope stempels als 'complotdenkers', worden

deze mensen gemarginaliseerd. We moeten ons goed realiseren dat complotdenkers in ieder geval nog zelf denken. Niet alle aspecten van hun theorieën zijn altijd volledig onderbouwd, maar laten we niet vergeten dat de onderbouwing van de huidige maatregelen van de overheid rondom slecht te noemen is. Het beleid getuigt meer van een blinde volgzzaamheid ten opzichte van de WHO, dan van het werkelijk zelf nadenken door de overheid. Daarom is het van wezenlijk belang voor een ieder om zelf op onderzoek uit te gaan en zijn eigen overtuiging te vormen. En als deze overtuiging dan is gevormd, dan is het ook van belang om deze overtuiging te delen en te volgen. Doen alsof we het niet weten, terwijl we het ten diepste liever niet *willen* weten, is ook nu een groot gevaar. De geschiedenis toont aan dat voor mensen die zo handelen, uiteindelijk geen roem, maar schaamte is weggelegd.

Helden zijn niet zozeer mensen die hard werken, maar mensen die bereid zijn om offers te brengen omwille van constructieve overtuigingen. Omdat de kracht van misleiding zo enorm is, verdient de omgang met bovenstaande uiteenzetting echter grote zorgvuldigheid. We kunnen mensen beter niet aanvallen met onze overtuigingen en proberen deze op te leggen. Wat we wel kunnen, of misschien wel moeten doen, is staan voor onze eigen overtuiging als onze eigen vrijheid en het lange termijn belang van ons land in het geding komen. Omdat een ieder zich mag kleden zoals hij wil en het gezicht een essentieel onderdeel is van onze identiteit, hoeft niemand zich te onderwerpen aan de verplichting van mondkapjes. Deze vrijheid houdt ook in, dat diegenen die zich verzetten tegen een dergelijke verplichting, de vrijheid van anderen om wel een mondkapje te dragen, beter wel kunnen respecteren. Degenen die mondkapjes dragen uit blinde volgzzaamheid, angst of schuldgevoel op basis van verkeerde informatie, zullen we echter geen helden meer noemen. Zeker niet als ze al vele alarmsignalen gekregen en stelselmatig genegeerd hebben.

Voor diegenen die zich nu al kunnen vinden in bovenstaande en dezelfde overtuiging en strijd lust in hun binnenste ervaren, hebben we een extra pagina toegevoegd, die in de eerste plaats afgedrukt en vermenigvuldigd kan worden voor een zwijgzaam protest. Voordat een leeuw brult, krult hij zijn lippen en ontbloot hij zijn tanden. Door deze pamfletten op te hangen naast uw voordeur en zichtbaar neer te leggen in uw auto, wordt u één van de onverzettelijke tanden van de leeuw, die nu aan het ontwaken is en spoedig zal brullen.

JE BENT EEN HELD ALS JE JE NIET
LAAT MISLEIDEN

JE BENT EEN HELD ALS JE ZELF
NADENKT

JE BENT EEN HELD ALS JE JE HART
VOLGT

JE BENT EEN HELD ALS JE JE
GEZICHT LAAT ZIEN

JE BENT EEN HELD ALS JE STRIJDT
VOOR ONZE VRIJHEID!