

VOLGZAAMHEID

Uitgave 5

Mensen worden ontslagen, omdat ze niet meer meedoen, niet meer geloven in de rechtvaardiging van de maatregelen die hen aantasten in hun persoonlijke vrijheid en integriteit. Het gezicht is een wezenlijk onderdeel van een persoon, dat mogelijk maakt dat mensen met elkaar kunnen communiceren en verbinden. De grimmige sluier die hangt over ons land, wordt gesterkt doordat een vriendelijke glimlach bijna niet meer mag. Recent kwam aan het licht, dat een Nederlandse werknemer, die werkte voor een Duitse supermarktketen, ontslagen werd vanwege zijn weigering een mondkapje te dragen. Dit betrof geen kassier of winkelmedewerker, maar iemand die nauwelijks met anderen in contact komt. Hoewel zowel de negatieve gezondheidsrisico's omtrent het dragen van mondkapjes, als de nutteloosheid ervan, al breed zijn uitgelegd en onderbouwd in diverse heldere artikelen, achtte dit bedrijf het toch noodzakelijk om een dergelijke maatregel te nemen.

Hoewel de Duitse discipline en volgzaamheid ons al jaren van goedkope producten van hoge kwaliteit hebben voorzien, zijn deze eigenschappen van onze gerespecteerde oosterburen, niet altijd in onze vaderlandse geschiedenis tot zegen geweest. Simpelweg doen wat gevraagd wordt, kan een belangrijk middel zijn om in grote orde, eensgezind, samen grote dingen te bereiken. Het wordt alleen buitengewoon vervelend indien die in zichzelf mooie eigenschappen, ingezet worden ten dienste van agenda's die niet in het belang zijn van de mensheid. Iets waar enkele ouden van dagen nog over kunnen meespreken.

De Duitse geschiedenis kent ook grote generaals, die zelfs alom gerespecteerd werden door de militaire leiders in de legers die ons hebben bevrijd. En dergelijke wilskrachtige giganten en strategen zijn er nog steeds. Ook bij onze oosterburen groeit namelijk het verzet. Reiner Fuellmich is een vermaarde Duitse advocaat, die al grote rechtzaken heeft gevoerd en gewonnen, waarbij miljarden aan schadevergoeding zijn uitgekeerd. Samen met een groep collega's, bereidt hij een grote internationale rechtzaak voor, die grotendeels gebaseerd is op de frauduleuze aard van de PCR test.

In afwachting van het verloop van deze rechtzaak, hebben we nog wel te kampen met de maatregelen die uiteindelijk allemaal steunen op het wankel fundament van de PCR test. Een ieder die de tijd neemt om de kwaliteit van dit fundament te onderzoeken, zal gauw kunnen zien dat het de naam fundament niet waardig is, of op zijn minst toch kunnen opmerken dat een leger van wetenschappers en medisch specialisten, het gebruik van de test volstrekt onverantwoord vindt.

Om te voorkomen dat mensen op onderzoek uit gaan, hebben de media iets uitgevonden, iets ouds wat ook al lang bestond: afleiding, in dit geval de 'besmettingscurve'. Hoewel deze naam dus helemaal geen recht doet aan de testresultaten waar ze op gebaseerd is, is de insteek om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op de puntje van de curve. Met zorgvuldig georchestreerde nieuwsberichten, wordt de spanning dagelijks opgevoerd, om dan vervolgens met veel bombarie, de hellingshoek van de curve te kunnen afkondigen. En dit doet denken aan een waarschuwing die we dan juist weer aan Duitsland te danken hebben: 'de rattenvanger van Hamelen'. Deze hoofdrolspeler uit het bekende sprookje, wist met het geluid dat uit zijn muziekinstrument kwam, een hele schare ratten mee te lokken, om ze vervolgens te laten verdrinken in de Wezer. Deze ratten, betoverd door de vloeiende klanken, waren gefocust op het puntje van de fluit en bleven maar volgen. Als ze nu eens iets meer gezonde argwaan hadden gehad en hun oren hadden dicht gestopt, dan hadden ze even kunnen

stilstaan. Dan hadden ze kunnen kijken in de ogen van het kwaadaardige gezicht achter de fluit, dan hadden ze allemaal rechtsomkeert gemaakt.

Leeuwen zijn geen ratten. Ze laten zich niet betoveren. Hoewel ze wel gedood kunnen worden door natuurlijke vijanden, gebeurt dat eigenlijk alleen als ze roekeloos zijn en een te grote prooi zelf aanvallen. Leeuwen laten zich niet misleiden. Ze zijn vrijwel ongenaakbaar en beschouwen hun omgeving met koninklijke rust en waardigheid. Niets maakt ze bang en ze doen niets overhaast. Deze koninklijke rust gaat weer wederkeren in ons land. Bevrijd van angst en schuldgevoel, zullen de mensen weer autonoom beslissingen kunnen nemen. Beslissingen over kleding, uiterlijk, medische behandelingen, samenkomen en ook over wat ze willen zeggen en schrijven.

De Grote Leeuw brult en de duisternis zal wijken!