

TEST

Uitgave 6

De reanimatie gaat door. Onze natie is in een kritieke fase aanbeland. We blijven woorden van hoop en leven blazen in haar haperende longen. We blijven schokgolven van waarheid verzenden, om het hart van ons land te activeren. Schokgolven van waarheid, gevolgd door golven van gerechtigheid. Als geloof en hoop weer gaan regeren, dan gaan mensen weer de juiste dingen doen. Dan gaan ze staan, dan gaan ze leven, dan gaan ze vechten. Niet vechten met geweld, maar met krachtige wapens als waarheid, overtuiging en dienstbaarheid. Velen zijn nog geknecht en verward door angst en misleiding, maar het zwaard van de waarheid zwaait onvermoeibaar rond. Het licht zal op gaan in de duisternis. We blijven woorden van leven spreken over de verspreide en verdeelde beenderen, die ooit het krachtige geraamte van ons land vormden. De beenderen komen en binden samen, het lichaam richt zich op. Zolang we waarheid spreken en erin wandelen, kan de duisternis alleen maar terug.

De kunst van propaganda is herhaling. In de wereld van misleiding, telt de waarheid niet. Het credo is dat als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, het vanzelf als waar wordt aangenomen. Het enige antwoord is een helder hoofd en een ondoordringbaar schild. Een vastberaden focus op het enige dat vrij maakt, de waarheid. Hoewel de afleidingsmanoeuvres nog altijd doorgaan, blijft het fundament van de crisis nog heel vervalst van lucht. De PCR test is een leugen en we gaan gedreven door het te belichten.

Velen onder ons die kennen het, de vreugde van een zwangerschap. Een broos begin van kostbaar leven, vol potentie en verborgen impact. Soms na jaren van wachten en proberen, komt het blijde nieuws dan toch: een positieve test. Voorzichtig wordt het cadeau uitgepakt en sporadisch wordt het nieuws gedeeld. Familie en vrienden worden in vertrouwen genomen en plannen en verwachtingen krijgen steeds meer vorm. Gevoeld wordt of het leven te bespeuren valt en het is uitzien naar de eerste grote dag: de echo. De echo is de test van de test. Er zal ook blijken of de test het bij het rechte eind had en een goede test genoemd kan worden.

Man en vrouw gaan samen binnen en de verloskundige zet alles klaar, het scherm gaat aan en de sensor komt op zijn plek. De verloskundige gaat turen, de aanstaande ouders gefocust op haar gezicht. Ziet ze het hartje al vredig kloppen, of zijn het er misschien wel twee? En dan begint ze zorgelijk te kijken. Ze blijft maar zoeken en blijft maar zoeken. Haar mond zakt open tot op het punt van verbijstering: er is helemaal geen leven, het was een vals positieve test. Alleen wat dode cellen, nog minder dan een dode mus. De verslagenheid is groot, hoe kon dit toch gebeuren? Als de bittere tranen van teleurstelling zijn opgedroogd, komt deze vraag in actie. Onderzoek naar de test gaat volgen, gekeken wordt of het echt de juiste was. Degene die de dure test verkocht, kijkt ongeïnteresseerd naar het boze paar. Hij heeft zijn geld al binnen, er valt voor hem niets meer te winnen. Na het boze beklag zegt hij alleen: ik weet dat mijn test geen onderbouwing kent en dood niet van leven kan onderscheiden. Toch beschouw ik het als een goede test, het is het beste wat we hebben.

De PCR test is niets beter. Het kent het verschil tussen dood en leven niet. Of een virus zich kan vermenigvuldigen weet de test echt niet te zeggen. Of een persoon ziek is of iemand kan besmetten dus ook echt niet. Een test die niet kan onderscheiden is geen test, dat is een leugen.

De Waarheid zal regeren en de leugens verteren!