

LEGER

Geachte heer Bauer, Commandant der Strijdkrachten,

Zoals u weet wordt de Nederlandse samenleving al maanden geknecht door een serie maatregelen die haar ernstig bedreigen in haar voortbestaan als soeverein land. Onder het slecht onderbouwde en met veel retoriek gestutte idee van een nationale gezondheids crisis, vinden dingen plaats die velen een jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. De macht wordt stelselmatig verschoven naar niveau's ver boven ons land, waar onze nationale belangen en identiteit niet meer tellen. Hoewel de reguliere media nog altijd vooral als spreekbuis en samenwerkingspartner dienen van onze regering, klinken de stemmen van verzet luider en luider. Een belangrijke reden hiervoor is de meedogenloze vastberadenheid waarmee het dubieuze partnerschap van media en regering, elke analyse die de crisis en de in naam daarvan ingeperkte vrijheden in vraag stelt, gemarginaliseerd en onderdrukt wordt.

Voor iedereen die iets verder kijkt dan het beeld dat de reguliere media proberen neer te zetten, wordt al snel duidelijk dat de wetenschappelijke basis onder cruciale beslissingen, ernstig wordt betwist. Het enige dat de zogenaamde besmettingscurve hoog houdt, is de PCR test, die volstrekt niet deugt en geen enkele aanwijzing geeft over ziekte of besmettelijkheid. Daarnaast is het gebruik van mondkapjes als bescherming tegen virale infecties vrijwel nutteloos; vele wetenschappers onderbouwen zelfs dat ze schadelijk zijn. Het is duidelijk dat farmaceuten en techbedrijven, veel financieel belang hebben bij de crisis en bij de instandhouding van de maatregelen die ten koste gaan van onze welvaart en vrijheid. Slechte wetenschappelijke onderbouwing in combinatie met gigantische financiële belangen, wijst sterk op corruptie. Daarom hebben wij geen enkel geloof meer in de legitimiteit van de crisis en de in het kader daarvan opgelegde restricties. Wij hebben besloten om alle vreedzame middelen die we hebben, te gebruiken om weerstand te bieden aan de onrechtmatige maatregelen die ons land verstikken.

Er hangt op hoog niveau een sluier van verduistering over de hoofden van degenen die ons land de weg zouden moeten wijzen. We willen u, als Commandant der Strijdkrachten, daarom vragen hen bij te staan in het maken van radicaal betere beslissingen dan die we tot dusverre hebben gezien. Elke generaal weet dat de lange termijn voor de korte termijn gaat en dat het soms nodig is vele mensen te laten sterven om de vrijheid voor vele anderen en volgende generaties veilig te stellen. Elk leger dat grote overwinningen boekt, kent generaals die de innerlijke kracht hebben om op het oog harde beslissingen te nemen. Zij weten dat zachte heilmeesters stinkende wonden maken en zijn bereid om keuzes te maken op basis van overtuiging en visie, in plaats van op sentiment, winstbejag of electorale overwegingen.

Een kleine tachtig jaar geleden, stonden grote buitenlandse generaals dagelijks voor dergelijke beslissingen, waarbij ze stelselmatig kozen voor die oplossing die het beste was voor de lange termijn, ook de lange termijn van ons land. De prijs die betaald werd was immens, de rijen graven van buitenlandse helden staan ons allen voor de geest. Dankzij deze helden, hebben we sinds de bevrijding, het land weer kunnen opbouwen tot een welvarende natie, waarvan we al vele jaren de vruchten hebben mogen plukken.

Wat we nu zien gebeuren is exact het tegenovergestelde. Tachtig jaar geleden mochten jonge mannen van twintig, die nog een heel leven voor zich hadden, stikken in hun bloed op de akkers van onze voorvaders, om onze vrijheid en welvaart mogelijk te maken. Nu mogen mensen van tachtig jaar en

ouder, vaak kampende met overgewicht dat te danken is aan deze grote welvaart, niet meer sterven aan de gevolgen van hun verzwakte afweer en worden de vrijheid en welvaart voor de lange termijn van jonge mensen, daarvoor opgeofferd. Als dit geen dwaasheid en belediging is van degenen die eens onze vrijheid veroverden, wat is het dan wel? We willen u vragen om de politieke leiders wakker te schudden en ze les te geven in militaire strategie. Vrijheid en welvaart zijn duur betaald met kostbaar zweet en bloed. Het instandhouden en mogelijk maken ervan, wordt nu bedreigd door een combinatie van corruptie, blindheid en amateurisme. Het wordt tijd dat de echte leiders van het land op staan.

Achter de specifieke maatregelen en gebeurtenissen van de dag, bevinden zich duistere klauwen die het voorzien hebben op de kernwaarden die ons land hebben gemaakt tot een natie van vrijheid, eenheid en welvaart. Deze klauwen zijn dezelfde als degene die onze boeren al jaren hun waardigheid en autonomie ontnemen. Zoals de 'coronacrisis' grensoverschrijdend is en nationale regeringen zich doet onderwerpen aan mondiale organisaties, doet het eveneens omstreden verhaal van de 'klimaatcrisis', hetzelfde. Door een stelselmatig aanpraten van schuldgevoel, worden individuele vrijheden ingeperkt en wordt de macht meer en meer gecentraliseerd, achter de schermen tot ver boven het niveau van ons land. In dit opzicht was het veevoerplan van onze landbouwminister, of waarvoor ze in ieder geval als spreekbuis fungeerde, een zelfde teken aan de wand.

Het plan om van bovenaf voerdiëten op te leggen, getuigt van een enorme arrogantie ten opzichte van de boeren, die hun zorgvuldig opgebouwde eigen expertise, dagelijks samenvoegen met die van voerproducenten en veeartsen, om zo tot optimale keuzes te komen. Hoewel dit plan enigszins tot staan werd gebracht, heeft het velen in de samenleving diep getergd. De krachten die achter dergelijke ideeën zitten, achten de mens een belasting voor de planeet en plaatsen de waarde van dieren stelselmatig boven de waarde van mensen. In dit opzicht zou het ons niet verbazen als de regering over een poosje recepten gaat opleggen voor de maaltijden met onze gezinnen. Onze kinderen stoten immers ook veel stikstof uit.

We hebben gezien dat het leger werd ingezet bij de volstrekt begrijpelijke en gerechtvaardigde boerenprotesten. In het licht van de grove belediging die ten grondslag lag aan de emotie en het verzet, waren de protesten buitengewoon beschaafd en vreedzaam. Voor het beetje schade dat werd veroorzaakt, waren er nog boeren zo hoffelijk om dat te vergoeden. We gaan er van uit dat de inzet van het leger destijds een vergissing was en dat u uw macht voortaan alleen nog maar gebruikt om onze vrijheid te beschermen en niet om te helpen deze af te pakken. Boeren zijn geen kaarten in een globalistisch kaartspel. Het zijn mensen die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, hard werken om de monden van ons, onze gezinnen en ons leger te voeden. Ze verdienen respect en gaan het weer krijgen. De Grote Leeuw brult in uw gezicht: 'raak dit volk niet aan!'

Wij houden van onze dorpen. Wij houden van onze boeren. Wij houden van onze ondernemers. Wij houden van ons land en van haar volgende generaties en van een ieder die wil strijden voor onze vrijheden.

Een groep strijdbare burgers